

Tidning för Ålbo by  
i Hedesunda.  
39:e årgången, 2024  
Ansvarig utgivare Jimmy  
Cederstrand

# Ålbo bladet



Byföreningen kallar till årsmöte i  
Ålbo bystuga söndagen den 24  
mars kl. 15.00.

Motioner skall vara styrelsen  
tillhanda senast två veckor före  
mötet. Ärenden enligt våra  
stadgar.

Vi bjuder på kaffe med dopp,  
välkomna!



# Dagordning vid Ålbo byförenings årsmöte den 24 mars 2024

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera dagens protokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Ekonomisk berättelse för det gångna året
9. Revisorernas berättelse för det gångna året
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
11. Årets verksamhetsplan
12. Val av årets ordförande
13. Val av kassör till byföreningen samt bryggsektionen
14. Val av sekreterare till byföreningen samt bryggsektionen
15. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
16. Val av ordförande i bryggsektionen
17. Val av ledamot i bryggsektionen
18. Val av revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag
21. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla
22. Mötet avslutas

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.



# Ålbo byförening verksamhetsåret 2023

## **Byföreningen:**

Ordförande	Kristoffer Gärder
Sekreterare	Malin Arvin
Kassör	Amalia Stephan
Ledamöter	Hillevi Söder Henric Eriksson Anna Gärder Emmy Moström
Suppleanter	Per Åke Sandström Linnea Lund

## **Bryggsektionen:**

Ordförande	Lars Rydberg
Sekreterare	Malin Arvin
Kassör	Amalia Stephan
Ledamöter	Hans Erik Fröroth Gunnar Åhlstrand

Revisor	Annika Rydberg
Revisorssuppleant	Linnea Christiansson
Valberedare	Mattias Åhlstrand Emelie Svedin

[www.albobyforening.se](http://www.albobyforening.se)



# Verksamhetsberättelse för 2023

Året som passerat fylldes av många aktiviteter som byföreningen arrangerat. Deltagandet från byns invånare har varit stort och mycket glädje och gemenskap har vi haft tillsammans.

Även detta år var bryggsektionen proaktiva och sågade loss bryggorna ur isen för att undvika skador vid islossningen. Senare under året stod bryggan nästan under vatten till följd av årets höga vattenflöden, men det är en annan historia.

Valborg nere vid Kalvhaga, dock utan brasa då vädrets makter inte tillät detta. Kasen fick brännas upp senare då omständigheterna var bättre.

Vi samlades och städade både runt bystugan och vid Kalvhaga. Stor uppslutning!

Även detta år fick Olle briljera med kniven och fabricera rönnpipor. Flera andra tog hantverket till sig och innan vi for hem från Gökottan visslades det från många håll.

I början av juni hölls för första gången Ålbovarvet. Många barn och vuxna deltog, där ordföranden till och med sprang hem andraplatsen.

Vi åkte på båtutflykt runt Ön. Efter att ha flyttat fram aktiviteten då vädret satte stopp, fick vi till ett sällskap på 4 båtar som fikade vid bygdegården på Ön.

Den torra våren och försommaren byttes ut mot en helt otroligt blöt sensommar.

Så kom sillfesten, sillbrist till trots, detta år på nytt datum och med nytillskott på menyn. Man kunde välja på den traditionella sillen, hamburgertallrik eller libanesisk grilltallrik. Tillskottet var väldigt uppskattat och ungefär hälften av deltagarna åt libanesiskt, och hälften silltallrik. Vi hade Hot Dogs som spelade och lockade dans ur många gäster. Ännu en lyckad sillfest gick till böckerna.

Gun höll även detta år marknad i Baggbo. Nytt för i år var dock den otroliga mängden mygg. Det stoppade dock inte besökarna, och nyheterna kom och gjorde reportage. Något som myggen dock satte stopp för var den nya aktiviteten "Skogskul" som byföreningen planerat för alla barn. Det hade inte varit särskilt kul med alla myggor.

Nästa aktivitet var surströmmingskivan, även här var nervositeten stor att det inte skulle gå att få tag i strömming. Men det inköptes tidigt flera burkar och räckte och blev över för deltagarna.

Hösten kom och halloween med den, till barnens glädje. Även detta år blev Halloweenfesten fullsatt av "läskiga" barn, utklädda till häxor, monster, vampyrer och spindelmannen.

Adventsfikat gästades av ca 30 personer. Vi drack glögg vid brasan och avnjöt sedan julsnittar, fika och annat tilltugg i bystugan ackompanjerade av fina sånger från familjen Åhlstrand följt av en julinspirerad frågesport.



Vi fick sedan en snörök jul och Elias kämpade och plogade vägarna, inte helt lätt när det kommer stora mängder snö men oj vad nöjda vi har varit med snöröjningen i år. Säg vad man vill om snön, men måste säga att Ålbo passar fint även i vinterskrud.

Det har verkligen varit ett år med extrema väder, med torka på våren, översvämning på sommaren och stora mängder snö på vintern. Vi får se vad det nya året bjuder på, men jag tror jag talar för alla (förutom fladdermössen) när jag helst inte ser samma mängd mygg detta år...

Så ser vi fram emot årsmötet, då vi i styrelsen hoppas att många av er kommer. Väl mött då, och tack för ännu ett fint år i Ålbo.

Den femte februari 2024

Ordförande

Kristoffer Gärder



# Program 2024

- Årsmöte vid bystugan  
24/3 kl. 15:00
- Valborgfirande vid Kalvhaga  
30/4 kl. 19.00
- Gökotta  
9/5 kl. 8.00
- Städning vid Kalvhaga och bystugan  
19/5 kl. 10.00
- Byvandring  
15/6 kl. 10.00
- Gårdsloppis runt Ålbo  
29/6 kl. 10.00
- Båtutflykt  
13/7 kl. 11:00
- Sillfest  
27/7 kl. 17.00
- Surströmmingsskiva vid bystugan  
31/8 kl. 19.00



- Skogskul för barnen  
14/9 kl. 10:00
- Halloweenfest för barnen  
26/10 16.00-18.00
- Adventsfika  
1/12 kl. 15.00
- Julgransplundring för alla barn  
12/1 2025 kl. 15.00

Har du förslag på egna aktiviteter, hör gärna av dig till någon i styrelsen!





# Annonssida

## Välkommen att hyra vår bystuga!

För medlem i Ålbo byförening:

6 timmar 225 kr

24 timmar 350 kr

Icke medlem

6 timmar 300 kr

24 timmar 400 kr

Föreningar med säte i Ålbo lånar bystugan utan kostnad, dock enligt hyresvillkoren.

Siv Östervall [frisktorpet@telia.com](mailto:frisktorpet@telia.com)  
070-539 16 40

Dessa företagare finns i byn:

Adam Åhlstrand –  
VVS

Michael Eriksson –  
Bonde

Kristoffer Gärder –  
Arborist

Gun Johansson –  
Inredningsbutik

Naser och Amalia  
Stephan – Catering

Johnny Svensson –  
Plattsättare

Elias Åhlstrand –  
Maskin och skog

## Bok om Ålbo

Ett fåtal exemplar av boken  
*Ålbo – Byns folk och  
boplatser* av Jimmy  
Cederstrand finns ännu att  
köpa.

Kontakta Jimmy på  
073-982 71 13 vid intresse.

## Äldre nummer av Ålbobladet...

... hittar du på  
[albobyforening.se](http://albobyforening.se)







# När Rönäsas brann

Elden har slagit till några gånger i Ålbos historia. Såvitt man vet har byn aldrig ödelagts, en risk som kunde föreligga innan jordbruksreformer på 1700- och 1800-talen förändrade byns bebyggelsestruktur och gårdarna inte längre låg lika tätt intill varandra. Däremot har enskilda gårdar och torp drabbats hårt. Tjärdals brann ned 1923, och torpets enda invånare Stina Persdotter (1835-1923) brann inne. Kvar finns bara den jordkällare som ligger på andra sidan vägen sett från bystugan. Gården Baggbo längst ned på Baggbovägen drabbades år 1900, men tack vare lycka och snabbt tänkande kunde man begränsa skadorna.

Den eldsvåda som kanske blivit mest ihågkommen är den som kom lös på Rönäsas (Rönäsvägen 3) i juli 1880.

Det var en het sommardag, och männen i bykärnan var ute och arbetade med jordbruksarbete. På Rönäsas fanns fem barn och två kvinnor. Den femåriga sonen Anders Petter Eklund (1875-1925) drev runt på gården, och i brystun fick han tag i tändstickor som han började leka med. Leken fick ett abrupt slut när han kastade en antänd tändsticka på en hög med halm som stod mot stallet. Halmen antändes och spred sig snabbt vidare till stallet, och sedan vidare till nästa byggnad. Anders sägs ha sprungit till Norrgårds, där Holger Söder bor idag, och inte låtsats om någonting. Elden lär dock snabbt ha givit sig tillkänna, för pojkens mormor Karin Larsdotter (1823-1880) rusade till för att hämta de värdepapper och silver som förvarades i stallet. Hon fastnade dock med kjolen på väg ut och blev så illa brännskadad att hon dog två dagar senare av skadorna. Det sägs dessutom att kringvandrande skojare kommit till olycksplatsen och försvunnit med silvret.

Det tog ett par timmar för hela gården att brinna ned, så när som på det nybyggda mangårdshuset som klarade sig helt och som är detsamma som Anders och Kristina Larsson bor i idag.

Pojken Anders Eklund tog över gården, men avled redan vid femtio. Han var tredje äldst i en stor syskonskara på tolv barn. När hans son Rönäs-Ivar Eklund (1915-1993) den 13 november 1993 dog i köket utan att ha fått några barn gick gården ur släktens ägo. Bland ättlingar till syskonskaran hittar vi dock ändå en del folk i Ålbo fortfarande: Karin Aldén, Linnéa Lund, Börje Söder, Henrik Söder, Hillevi Söder, Holger Söder och Eva Persson.

Jimmy  
Cederstrand  
2024-02-10





Anders Petter Eklund i vuxen ålder när han tagit över som bonde på gården.

#### LANDSORTEN.

**Gelle. Eldsvåda och spildt människolif.** Från Gelle skrives: Den 23 Juli nedbrann bonden Olof Erssons i Albo, Hedesunda socken, hela gård med undantag af stommen till en ny mangårdsbyggnad och ett gammalt brygghus, hvarjämte största delen af lösegendomen upprändes. Vid härom hållen polisundersökning har utrönt, att elden började mellan kl. 3 och 4 e. m. i en vid stallväggen upplagd halmdös, samt att elden så hastigt spred sig, att inom få minuter hela stallbyggnaden stod i lågor, hvarifrån elden vidare spred sig till de öfriga byggnaderna. Vid tillfället befunno sig vid hemmet endast Olof Erssons hustru och hennes syster samt Olof Erssons minderåriga dotterbarn. Till råga på olyckan befunno sig i byn högst få personer hemma och bland dessa större delen qvinnor, hvadan brist på tillräcklig hjälp samt yatten gjorde, att hela gården, bestående af sex byggnader, nedbrann på högst 2 timmar. Sorgligt nog, blef ett människolif derigenom spildt, i ty att Olof Erssons hustru, hvilken vid eldens utbrott sökte rädda ett å stallbotten förvaradt äkrin, deri silfver, penningar och reverser förvarades, blef så illa bränd, att hon på aftonen Söndagen derpå afled.

Här konstateras ett ytterligare bevis på vådan att icke hafva ett vaksamt öga på minderåriga barn. En Olof Erssons dotterson, 5 år gammal, hade, enligt hans egen uppgift, åtkommit 3 tändstickor, med hvilka han begifvit sig till närheten af halmdösen och der mot en sten strukit eld på dem samt kastat dem brinnande i halmen, hvar efter han, då han märkte, att halmen blef antänd, sprang från hemmet, utan att om tilldragelsen underrätta någon, till en grangård, der han ej håller omnämnde förhållandet. Så väl gård som lösegendom voro försäkrade i länets brandstodsbolag.





# Bilder från 2023 års aktiviteter



Ålbovarvet den 3 juni  
2023



Loppis och  
byvandring  
den 1 juli  
2023







Sillfesten den 5  
augusti 2023



# Bilder från 2023 års aktiviteter



Adventsfika den 3 december 2023







Sågen vid Julins. En gissning på fotots ålder är 1930-tal. Kolorerad.



Den gamla landsvägsbron längs vägen som passerade Fäbos (Gysingevägen 152). Bron försvann på 1980-talet då 56:an byggdes. Kolorerad.



En timmerbil som vält när den passerade genom byn i mars 1961. Det var nog sämre vinterväghållning det året än vi har nu.



# Ålbo på 1950-talet

Här kommer några flygfoton ifrån mitten på 1950-talet som kolorerats digitalt i studion på redaktionen!



Norrgårds, eller Gamla Ålbovägen 10, där Holger Söder bor. Vid tiden då fotot togs ägdes och beboddes gården av Holgers farfars far Olof Johan Söder som dog 1957. Byggnaderna på bilden står kvar, med undantag för ladan mitt emot boningshuset och Olof Johans smedja längs vägen.



Åkerlunds, som gården kallas efter nuvarande ägare Elias farfars morfar Olof Åkerlund som lät uppföra gården på 1870-talet. När fotot togs hade gården nyligen tagits över av Joel Åhlstrand, farfar till nuvarande ägare Elias.



Janses gård där Moströms håller till idag. Runt 1955 tog Martin Olsson över Janses efter sin morbror Anders Lund. Martin bedrev jordbruksverksamhet, men i begränsad skala på grund av sitt arbete inom flottningen. På bilden syns även Per-Ers, Frisktorpet och Skolan.



Bäckes, även kallad Anders-Pers efter mannen som lät bygga gården på 1890-talet. Anders Perssons dotter Hanna delade på 1940-talet av och sålde nästan all brukbar mark och flyttade till Solna för att bli caféägarinna. 1955 flyttade det äldre paret Anders och Anna Lund ifrån Anders-Lars (Ålbovägen 55) hit på grund av krämpor. Här skulle de inte behöva arbeta lika mycket.





Snickars har tillbyggt med garage, balkong och inglasad balkong sedan bilden togs. På 1950-talet var det Edvin Larsson, Snickar-Edvin kallad, som bodde här med sin fru Stina. I bakgrunden syns Thyr, där Johan och Brita Johnsson bodde. De hade en minkfarm, och det sägs att de hade den bäst skötta trädgården i byn.



Westers, också kallat Hedbergs. Här är sig inte särskilt likt idag. Det är nämligen här som Adam Åhlstrand bor. Det vita, reveterade soldattorpet är ersatt med ett stort timrat hus. På 1950-talet bodde Gustav och Astrid Hedberg här med barnen Maria och Tage. Gustav var murare.



Korsningen vid Lindgrens, Hörngårds och Per-Ols. Lagg märke till att den idag mest skyltade infarten inte fanns än. Detta beror på att den asfalterade Gysingevägen inte heller fanns, utan all trafik då gick genom byn. Gysingevägen drogs år 1963 och 56:an i mitten på 1980-talet.

Kristina Frisk bodde på Hörngårds vid denna tid. Hon var mormor till Dan Håkansson och arbetade som städerska på Ålbo skola. Lindgrens ägdes möjligen på denna tid av Per Artur Nordin, som senare bodde på Frisktorpet. Per-Ols ägdes av sommarstugegäster ifrån Gävle.



# Slagsmål i Gysinge

På midsommarafton 1890 uppstod ett villt slagsmål mellan i första hand Ålboborna och mest de nyinflyttade fabriksarbetarna i massafabriken, oftast kallad fabrikarna, vid dansbanan på Kölnan i Gysinge. Det var då som alla andra gånger gammal träta emellan vilken provocerade det, vilket för två parter fick ett olyckligt slut.

Med den ursprungliga befolkningen, de som arbetade vid järnbruket hördes det sällan talas om någon fiendskap med Ålboborna. Troligen var det de nyinflyttade fabriksfolket vilka var nya och sågs med sämre ögon, och kanske de även ville vara viktiga.

Ålboborna kom denna gång i underläge då de var betydligt mindre i antal och måste draga sig bakåt till borrhacken där de samlades och upptäckte att Rönäs Johan saknades, varvid min mormor Perlars Anna blev förskräckt att det hänt honom något illa och började skrika "var är Rönäs Johan" ett flertal gånger vilket även motparten hörde.

Han stod då ensam kvar vid midsommarstången och hade ryggen fri mot henne men blev anfallen flera gånger men lyckades värja sig genom att sparka de anfallande i bröstet och få omkull dem på det viset, och plötsligt springa därifrån samt förena sig med sina kamrater vilka hade samlats. Han var då som hela livet sedan en mycket skötsam person, men ödet var denna gång hårt mot honom. Under tiden han stod kvar där hade en ingenjör vid massafabriken blivit illa knivskuren i magen av en okänd man.

Då de skrikit efter Rönäs Johan och många hört det och inget annat namn blev nämnt blev han misstänkt för att utfört dådet, varför fjärdingsmannen från Österfärnebo kom och uppsökte honom på midsommardagen, då han ej var hemma utan var när sina kusiner i Baggbo och spelade kort, där han träffade honom för förhör och visitation. Det enda de träffade på hos honom var ett knogjärn och en fällkniv.

Då han visste att han var oskyldig nekade han till dådet, men då endast hans namn nämnts tog de det för givet att det var han, varför han blev instämd till tinget för det utförda dådet.

Då han endast var 17 år gammal och ej förstod sig på att föra sin talan rätt, dömdes han mot sitt nekande och oskyldig till 1 månad och 5 dagars fängelse, vilket han fick avkåna.

Då han tyckte att hans öde var hårt under fängelsevistelsen, kom han då på andra tankar, och efter frigivningen anslöt han sig till missionsförsamlingen vilken han tillhörde i sitt återstående liv.

Söder var en av de bästa personer jag kommit i beröring med, samt hade ett oerhört minne av det som skett och det han hade hört berättats. Han är säkert den bästa uppgiftslämnaren åt mig.

Den vilken utförde dådet var en dräng när Norrgårds (Anders Lund vilken var bror till Söders svåger August Lund).



Ingenjören blev svårt skadade så att han måste söka läkare och intaga sjuksängen en längre tid. En gång när doktorn var där på besök sade hans fru åt honom att en sådan gammal karl som han var ville delta i sådana billiga och enkla nöjen som slagsmål. Då svarade han: "När det var så roligt".

Stig  
Andersson  
1969-03-21



Olof Johan Söder (1873-1957) som han såg ut 1892, två år efter incidenten.



Olof Johan med sin familj på ett foto taget vid deras hem i Smedsäng (Smedsängsvägen 16) år 1911.



# Vi tackar...



ICA Nära Hedesunda



Tack också ni som skänkt priser till våra aktiviteter och till alla medlemmar som kommer på aktiviteterna och håller våra traditioner vid liv.

Medlemsavgift för år 2024

125      250  
100 kr/person, 200 kr/familj

BG 5626-1969

Skriv namn, telefonnummer och adress på inbetalningen.

