

Tidning för Ålbo by  
i Hedesunda.  
38:e årgången, 2023  
Ansvarig utgivare Jimmy  
Cederstrand

# Ålbo bladet



Byföreningen kallar till årsmöte i  
Ålbo bystuga söndagen den 19  
mars kl. 15.00.

Motioner skall vara styrelsen  
tillhanda senast två veckor före  
mötet. Ärenden enligt våra  
stadgar.

Vi bjuder på kaffe med dopp,  
välkomna!

# Dagordning vid Ålbo byförenings årsmöte den 19 mars 2023

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera dagens protokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Ekonomisk berättelse för det gångna året
9. Revisorernas berättelse för det gångna året
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
11. Årets verksamhetsplan
12. Val av årets ordförande
13. Val av kassör till byföreningen samt bryggsektionen
14. Val av sekreterare till byföreningen samt bryggsektionen
15. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
16. Val av ordförande i bryggsektionen
17. Val av ledamot i bryggsektionen
18. Val av revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag
21. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla
22. Mötet avslutas

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

# Ålbo byförening verksamhetsåret 2022

## **Byföreningen:**

Ordförande	Kristoffer Gärder
Sekreterare	Malin Arvin
Kassör	Mats Lundberg
Ledamöter	Jimmy Cederstrand Adam Åhlstrand Anna Gärder Emmy Moström
Suppleanter	Per Åke Sandström Linnea Lund

## **Bryggsektionen:**

Ordförande	Lars Rydberg
Sekreterare	Malin Arvin
Kassör	Mats Lundberg
Ledamöter	Hans Erik Fröroth Gunnar Åhlstrand
Revisor	Annika Rydberg
Revisorssuppleant	Linnea Christiansson
Valberedare	Mattias Åhlstrand Amalia Stephan

[www.albobyforening.se](http://www.albobyforening.se)

# Verksamhetsberättelse

Vi minns året som gått som året då vi äntligen fick komma ut ur stugorna och umgås. Det tog vi fasta på och under året hade vi många fina aktiviteter med stort deltagande.

I mars tog bryggsektionen förebyggande åtgärder och sågade loss isen runt fundamenten till bryggan i Kalvhaga. Den 27:e mars hölls styrelsemöte, då undertecknad valdes att sitta ett år till och vi fick en ny sekreterare.

Vi firade Valborg nere vid Kalvhaga och en skara möttes upp och tittade på kasen och gick tipspromenad. Sen kom våren på riktigt och vi städade gemensamt vid bystugan och Kalvhaga i början på maj.

För första gången grillade vi även korv, med inriktning mot barnen, vid vindskyddet utmed Lassasvägen.

Våryran fick en grupp att vilja ta tag i ett bastubygge. Detta föll lite mellan stolarna då gruppen som bestod av styrelsemedlemmar tillika småbarnsföräldrar inte riktigt orkade med. Utvecklingsbidraget byföreningen fick för ändamålet kom till användning, men mer om det lite senare.

Barnen såg intresserat på när Olle enkelt fabricerade en rönnpipa när vi samlades på morgonen den 26:e maj. Gökottan avnjöts med medhavd fika.

Sommaren kom och sommargäster välkomnades igen till byn. Den 10:e juli hade vi byloppis. Folk kom från många olika håll och var väldigt populär. Fika och korv såldes vid bystugan och Ålbo sprudlade av liv.

Malin undersökte intresset på Facebook om lust att hjälpa till med gräsklippning vid bystugan fanns. Ett gäng skrev upp sig på klipplistan och vi hjälptes åt att klippa och hålla fint vid bystugan.

Den 30:e juli hölls så årets höjdpunkt i Ålbo. Sillfesten gick av stapeln. Detta år helt i regi av den nya styrelsen. Som tur var fanns det gamla gardet tillgängligt för rådgivning. När festen var över strosade glada bybor hemåt och betyget för tillställningen var absolut godkänt.

Det fanns en samling som festade vidare den 3:e september då den årliga surströmmingsskivan hölls. Ett gäng ur styrelsen dukade och gjorde fint, som sedan avlägsnade sig till behörigt avstånd. Skämt åsido, strömmingbrist till trots räckte det till alla och gästerna tyckte tillställningen var väldigt lyckad.

Kvällarna blev mörkare och sommaren gick mot sitt slut. Det gjorde ingenting då Gun höll höstmärnad vid butiken. En annan aktivitet som introducerades, på gammalt, renoverat bord, var pingisen i bystugan. Våldigt uppskattat av pingisintresserade bybor. Lämpligt då att belysningen uppgraderades och nytt smidigt pingisbord införskaffades för pengar vi fått till bastubygget.

Hösten var hos oss och den firades med en Halloweenfest tillägnad byns barn. Även barn utanför byn köpte inträde och festen var väldigt uppskattad! Bommarna vid Kalvhaga togs upp av en tapper skara den 30:e oktober, bara enstaka båtar låg kvar efter det.

Årets sista aktivitet var adventsfika. Vi hade en mysig stund med gröt, glögg, skinkmacka och fika.

Inför årets årsmöte den 19:e mars har vi som bybor en gemensam, viktig uppgift. Vår kassör, Mats Lundberg, vill efter många fina år, lämna över facklan till en ny kassör. Dessutom behöver vi tillsätta två ledamötsposter. Jag hoppas innerligt att alla i byn funderar och klurar på om någon av er vill bli en del av styrelsen. Alla förslag är välkomna.

Det är en fantastisk by vi har, folk trivs och värnar bylivet. Vi har sett ett stort intresse av att flytta till Ålbo. Det är inte konstigt, då vi har den finaste delen av Dalälven, otroliga skogar och marker. Därtill har vi i byn en loppis, libanesisk catering, ett stort lantbruk, rörmokare, arborist, snickare, inredningsbutik osv...

Nej, inte konstigt man vill bo här .

Den 11/2 2023

Ordförande

Kristoffer Gärder

# Årskrönika över 2022

Ja, så ska vi nämna några utvalda händelser i byn under året 2022.

Arbetet med att gräva ned el i byn har fortsatt, och i skrivande stund en bit in på 2023 ligger Smedsängs elstolpar på hög vid en uppsamlingsplats. Den som åker ned till Smedsäng kan också se att den första stugan på höger sida, Smedsängsvägen 6, håller på att få en upprustning. Stugan lät först byggas av Inga-Lena Söder efter arv från hennes föräldrar på Söders i närheten, och har nyligen innehafts av Bert Pettersson.

Vi kan vidare konstatera att Adam Åhlstrand under året har hållit på att bygga ett nytt, rymligt garage hemma på gården som kallats både Hedbergs och Westers.

I mitten av byn har familjen Moström etablerat sig ordentligt och äger nu både Janses, som fått sig en ny fin gärdesgård, och Per-Ers som rustats mycket. Familjen Ersholt/Gärder har också etablerat sig tydligare i byn sedan Åke och Margareta Ersholt flyttat permanent till sin sommarstuga som förr alltid kallats Lindgrens, men väl nu oftast kallas Ersholts.

Ove Östlund, som haft många år av engagemang i både byföreningen och vägföreningen, har flyttat fram till centrala Hedesunda och i Håkanssons bor numera Mattias Höjd och Wilma Älvebratt. En bit nedanför har Hillevi Söder och Leif Bäckström byggt ut sin bostad där Hillevi bor på heltid.



Håkanssons när det var nybyggt på 1950-talet.

På barnfronten kom flera tillskott även detta år. I början av året kom Michael och Elisabets dotter i Ollas, som fick namnet Ester. Därefter har dottern Sally kommit till världen hos David och Malin i Ersk-Pers, och hos Åhlstrands kom Elias och Madelenes son Noah. Dessutom har Emelie Svedin och Henric Eriksson flyttat in nere på Bäckes i östra delen av byn med tre barn. Fastigheten hyr de av undertecknad som lämnat byn, blivit gift och hamnat i Berrek i Österfärnebo.

Byns äldste invånare Bertel Andersson lämnade oss tyvärr under 2022, och många av oss kommer att minnas honom varmt som en ordentlig och kompetent person.

I byn bor, om jag inte missar någon, 93 personer.



# Program 2023

- Årsmöte vid bystugan  
19/3 kl. 15:00
- Valborgfirande vid Kalvhaga  
30/4 kl 19.00
- Städning vid Kalvhaga och bystugan  
7/5 kl. 10.00
- Gökotta (samling vid bystugan)  
26/5 kl. 8.00
- Ålbovarvet (ny)  
3/6 kl. 10:00 Lilla Ålbovarvet  
kl. 11:00 Stora Ålbovarvet
- Gårdsloppis runt Ålbo (inklusive byvandring)  
1/7 kl. 10.00
- Båtutflykt  
16/7 kl. 11:00
- Sillfest (se datumet)  
5/8 kl. 17.00
- Surströmmingsskiva vid bystugan  
2/9 kl. 19.00





- Skogskul för barnen (ny)  
16/9 kl. 10:00
- Halloweenfest för barnen  
28/10 16.00-18.00
- Adventsfika i ny tappning  
3/12 kl. 16.00
- Julgransplundring för alla barn  
14/1 2024 kl. 15.00

Har du förslag på egna aktiviteter, hör gärna av dig till någon i styrelsen!



# Annonssida

## Välkommen att hyra vår bystuga!

För medlem i Ålbo byförening:

6 timmar	225 kr
24 timmar	350 kr

Icke medlem

6 timmar	300 kr
24 timmar	400 kr

Föreningar med säte i Ålbo lånar bystugan utan kostnad, dock enligt hyresvillkoren.

Siv Östervall [frisktorpet@telia.com](mailto:frisktorpet@telia.com)  
070-539 16 40

Dessa företagare finns i byn:

Adam Åhlstrand –  
VVS

Michael Eriksson –  
Bonde

Kristoffer Gärder –  
Arborist

Gun Johansson –  
Inredningsbutik

Naser och Amalia  
Stephan – Catering

Johnny Svensson -  
Plattsättare

## Vägföreningen

I år uppgrusas Ålbovägen och infartsvägarna från Gysingevägen. Detta kommer att ske på våren efter tjällossning.

Årsmötet sker i juni.



Fors vid kvarnen vid Julins.  
Verksamhet upphörde vid kvarnen på  
1950-talet, och fotot är taget 1977.



Hö hässjas längs vägen till Kalvhaga.



John Berglins varubuss stannar till i Ålbo 1978.

# Den sorgliga historien om Sara Olsdotter ifrån Ålbo



Sara Olsdotter var född 1656 på gården Matjas i Ålbo. Detta var innan gården allmänt började kallas för Matjas efter bonden Mats Nilsson (1713-1763), och innan hemmanet delats och avknoppningen Ollas bildats. Sara var dotter till bonden Olof Larsson (?-1667) och Kerstin Ersdotter (?-efter 1674).

När Sara var femton år arbetade hon i sin mors hemby Ölbo som piga. Över julen kom hennes kusin Ericus Petri och hälsade på sin släkt i socknen. Han hade tillbringat julhelgen vid Prästgården, och sedan kommit till sin farbror Erik Erssons bondgård i Ölbo. Sara och Ericus var förutom kusiner även goda vänner, och de tillbringade mycket tid tillsammans under hans tid i Hedesunda.

Ericus hade hos sin farbror funnit ett flintlåsgevär, krut och kulor som han under ett par dagar övade med. Husbonden Erik Ersson förbjöd slutligen gårdsfolket att förse Ericus med krut och kulor, något som denne fick tag på ändå av en dräng i granngården.

När Sara går med getterna på fredagsmorgonen den 19 januari 1672 slår Ericus följe med henne. Hon säger åt honom att hon tycker att det är otäckt med bössan, varpå han siktar på henne för att skrämma upp henne. När han gör den rörelsen fyras geväret av, och kulan träffar Sara under bröstbenet. Hon blir svårt sårad, men tillsammans tar de sig tillbaka till byn under stort jämmer och rop efter hjälp.

Saras tillstånd försämras under helgen, och på söndagsaftonen ligger hon på sin dödsbädd med sin mor Kerstin hållandes hennes hand. Hon bad för Ericus intill sitt sista andetag. *Jag känner väl att jag här utav måste döo*, sade hon till sin mor, men vädjade till modern gång på gång att inte beskylla Ericus för hennes död. Sara avled den söndagskvällen.

När saken togs upp på sommaringet i Hedesunda den 1 juni 1672 försäkrade flera vittnen att Sara och Ericus var såta vänner och knappt var ifrån varandra. Inför tinget bad Ericus gråtande om sin faster Kerstins tillgift och förlåtelse, och hon svarade med tårar att hon redan hade förlåtit honom.

Häradsrätten fastslog mot bakgrund av vittnesmålen att det som skett var ett vådaskott och med tanke på detta samt Ericus ålder och mognad dömdes han efter tredje kapitlet i dråpmålsbalken att böta 20 daler.

**Jimmy  
Cederstrand  
2023-02-08**

# Sillfesten den 30 juli 2022



# Halloweenfest för barnen den 29 oktober 2022



# Några bilder ifrån gamla aktiviteter



Tord Åhlstrand håller i sonen Elias på Gökottan 1987.



Rolf Calissendorff med brandsprutan i högsta hugg vid Valborgsfirande på 1980-talet.



Silvermedaljörer i Ålbofinten i slutet på 1990-talet: Daniel Larsson, Annika Rydberg, Jimmy Larsson (numera Cederstrand) och Lars Nordlund.



Två ålbobor: Rune Ågren och Assar Söder vid någon sammankomst 1984.



# Aktivitet vid Kalvhaga på 1910- talet



En aktivitet långt innan byföreningens tid: Detta foto ifrån 1913 är på Ålbobor vid Kalvhaga och var nog ett väckelsemöte. I Ålbobladet nr. 1 ifrån 1983 hittar vi en namnförteckning som här återges:

**Sittande på marken fr. vänster:** Sigrid Malm, Ragnar Malm, Johan Andersson Fröjd, Arvid Fröjd, Alice Malm, Ingrid Malm och Anny Malm.

**Sittande på bänken fr. vänster:** Anders Andersson, Brita Andersdotter, Erik Lund, Anna Lund, Anna Fröjd, Sofia Dorotea Norström.

**Stående:** Evald Ågren, Johanna Malm, Hilma Eklund, Greta Liv, Johan Malm, Anna Malm, Emma Lindgren, August Jonsson, Maria Eklund, Stina Lööv, Tilda Fröjd, Erika Rolin, Stina Fröjd, Maja Fröjd, Brita Lund, Maria Lötblom, Tora Malm.

**Stående längst bak:** Per Olsson, Karl Eklund, August Persson Eklund, Johan Johnsson och Erik Borg.

# Erik Ström om sin tid som dräng på Janses 1896-1898

Erik Ström var född 1881 på gården Häggs i Ålbo, som låg längst ut på Piparudden. I ungdomen var han dräng på Janses, den fina gården på Ålbovägen 45. När han på äldre dagar skrev om sin ungdomstid beskrev han noggrant hur han upplevde den tiden:

*Eftersom Janses, som gården kallades, ansågs som en rejäl bondgård var väl arbets- och matordning lika där, som överallt annars i bygden. På morron kom först mor Karin och bulta på pigkammarns dörr. Efter en stund kom Anders Ersson och bulta på vår dörr. Erik låg i drängkammaren han också. Så gick vi in och fick kaffe. Då hade pigorna och bonden redan gått till ladegården. Erik och jag gick till stallet och gjorde morgonrust och rykt. Jag hade ju Orion på min lott. När vi kom in från stall och ladugård var det frukost. Det var för det mesta islandssill och potatis, mjölksås, smör, ost och mesost, som förresten var framsatt alla mål. Sen gick var och en till sitt. En av pigorna hade ladugården på sin lott. Den andra fick vara med ute under slätter och skörd. Annars vara inne och spinna, väva och sticka. Under den tid korna var i fäboden var ju en där. De hjälptes åt att mjölka morron och kväll. Till middag var det kött av något slag. De slaktade ju vanligtvis ett stort djur – ko eller tjur – på hösten samt två stora svin och några får. De kalvar, som inte lades på till livs, slaktades också. Det blev egentligen för mycket mat, så det var det att köttet blev för gammalt, som man kunde anmärka på. Sista året jag var där lämnade de en tjur till en slaktare och fick sedan motsvarande vikt i kött i mån av behov.*

*Vid 5-6-tiden var det aftonvard – pannkaka kanske. Kl. 8 gröt och mjölk. Sen var det att krypa till kojs. Det var ingen eldstad i dräng- och pigkammarna. Det var kallt på vintern. Vi hade ju varma fårskinnsfällar, så man behövde ju inte frysa på nätterna, men det var värst att gå upp när det var kallt och yrväder ute. Vi fick visserligen ligga i det stora köket hos Janses om vi ville, men vi låg ute i det längsta i alla fall. Två saker fick jag lära mig. För det första att arbeta och för det andra att allt skulle göras ordentligt. Inget fusk.*

*En av pigorna var ju i fäbon på sommarn. Där var de väl litet mer fria. Men nog hade de full sysselsättning. De skulle ju gå vall med korna, kärna smör, göra ost och mesost. Så skulle det göras vispar och kvastar. Sticka åt sig själv och karlarna. Sy åt sig själv m.m. Inte var det säkert att de fick vara i fred om nätterna heller.*

Erik Ström  
1961



Janses något halvt århundrade senare år 1955.



Erik Ström (1881-1966).

# Vi tackar...



ICA Nära Hedesunda



Tack också ni som skänkt priser till våra aktiviteter och till alla medlemmar som kommer på aktiviteterna och håller våra traditioner vid liv.

---

Medlemsavgift för år 2023

100 kr/person, 200 kr/familj

BG 5626-1969

Skriv namn, telefonnummer och adress på inbetalningen.

