



Ålbo bladet

Tidning för Ålbo by
i Hedesunda.

37:e årgången, 2022

Ansvarig utgivare Jimmy
Larsson

Byföreningen kallar till årsmöte i
Ålbo bystuga söndagen den 27
mars kl. 14:00.

Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före
mötet. Ärenden enligt våra
stadgar.

Vi bjuder på kaffe med dopp,
välkomna!



Syslöjd i Ålbo skola
läsåret 1912-1913

Bakre raden fr. v. 1. Anna Liljeberg (Björkäng), 2. Alma
Ågren (Ågrens), 3. lärarinna Lovisa Pettersson (Skolan), 4.
Anna Söder (Söders), 5. Hulda Persson (Jon-Ols), 6. Augusta
Frisk (Frisktorpet), 7. Kristin Larsson (Per-Lars?).

Sittande på marken fr. v. 1. Gerda Frisk (Frisktorpet), 2.
Anny Malm (Linds), 3. Alma Lindgren (Kranzes), 4. Karin
Söder (Söders).

Dagordning vid Ålbo byförenings årsmöte den 27 mars 2022

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera dagens protokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Ekonomisk berättelse för det gångna året
9. Revisorernas berättelse för det gångna året
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
11. Årets verksamhetsplan
12. Val av årets ordförande
13. Val av årets sekreterare
14. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant
15. Val av ordförande i bryggsektionen
16. Val av ledamot i bryggsektionen
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag
20. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla
21. Mötet avslutas

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Ålbo byförening verksamhetsåret 2021

Byföreningen:

Ordförande	Kristoffer Gärder
Sekreterare	Siv Östervall
Kassör	Mats Lundberg
Ledamöter	Olle Pettersson Jimmy Larsson Anna Gärder Emmy Moström
Suppleanter	Per Åke Sandström Linnea Lund

Bryggsektionen:

Ordförande	Lars Rydberg
Sekreterare	Siv Östervall
Kassör	Mats Lundberg
Ledamöter	Hans Erik Fröroth Gunnar Åhlstrand
Revisor	Annika Rydberg
Revisorssuppleant	Linnea Christiansson
Valberedare	Mattias Åhlstrand Mats Wendin

www.albobyforening.se

Verksamhetsberättelse

Även 2021 blev ett år med covid-19 restriktioner som delvis begränsade vår verksamhet, detta till trots har vi lyckats genomföra flera trevliga evenemang med många glada deltagande bybor. Årsmötet som ursprungligen planerats till slutet av maj blev av till sist, när coronaläget tillät oss att mötas i augusti. Efter många års fin tjänst tackade vi av Gunnar Hållén som ordförande i byföreningen. Innan årsmötet hann vi med byvandring, byloppis och sillfest. Hedesunda utvecklingsgrupp bjöd på en mycket prisvärd utställning med foton från sina medlemmar, där Ålbo fanns med.

Under hösten följde surströmmingsskiva för de stora- och halloweenparty för de små byborna. Båda evenemangen blev lyckade och trevliga. Halloweenparty återkommer även i år, då vi hoppas på ännu fler små monster, zombies och häxor (och en och annan spindelmannen såklart) Ett annat väldigt uppskattat evenemang var när Jimmy och Olle visade bilder och berättade om delar ur Ålbos historia och om de som bodde här förr.

När vintern kom hade vi det traditionella adventsfikat, då bystugan fylldes av julkänsla i form av gott fika och stämningsfull musik från familjen Åhlstrand. Året avslutades med en grupp nyårsfirande medlemmar i bystugan.

Nu ser vi fram emot ett 2022 utan restriktioner, och med många glada evenemang.

Kristoffer Gärder, Ordförande Ålbo Byförening. En solig söndagsförmiddag i mars.



En eka lurar i vassen

Tuppen på Per-Ers 1965



Matjas kor i vacker dimma

Program 2022

Årsmöte vid bystugan

27/3 kl. 14:00

Valborgfirande vid Kalvhaga

30/4 kl 19.00



Städning vid Kalvhaga och bystugan

8/5 kl. 10.00

Korvgrillning i skogen

15/5 kl. 11.00-13.00

Gökotta (samling vid bystugan)

26/5 kl. 8.00



Byvandring (samling vid bystugan)

12/6 kl. 10.00

Gårdsloppis runt Ålbo

26/6 kl. 10.00



Sillfest

30/7 kl. 17.00

Surströmmingsskiva vid bystugan

3/9 kl. 19.00

Halloweenfest för barnen

29/10 16.00-18.00

Adventskaffe i bystugan

26/11 kl. 16.00



Julgransplundring för alla barn

15/1 2023 kl. 15.00

Har du förslag på egna aktiviteter, hör gärna av dig till någon i styrelsen!

Kort årskrönika över 2021

Under ett år hinner vissa förändringar ske även i en by på landsbygden. På denna sida går några sådana igenom.

Året 2021 såg en del utbyggnader och renoveringar. Vallners, på Gamla Ålbovägen 3, har genomgått en sådan. Efter att Kristoffer och Anna Gärder under 2021 blivit boende i Ålbo på heltid påbörjades en stor utbyggnad som börjar stå klar. På Janses gård har de byggnadsvårdskunniga Patrik Nordlund och Josefina Fogelin förutom takbyten genomfört en omfattande invändig renovering. På Åhlstrands har Elias och Madelene Åhlstrand helrenoverat flera rum. Under arbetet upptäcktes en gammal signatur från den gamla bybon Anna Åhlstrand på en timmervägg. Anna var född på gården 1884 och var hustru till Nils Jonsson Åhlstrand. Om vi fortsätter med familjen Åhlstrand så har också Tord och Lena Åhlstrand gett huset på granngården Bendicks ett nytt utseende och renoverat invändigt. Även Adam och Mathilda Åhlstrands mycket stora upprustning av Westers börjat bli färdig även invändigt. Slutligen kan vi nämna att det gamla fina boningshuset på Ollas har getts en liten utbyggnad av Michael Eriksson och Elisabet Ignell.



Vallners uppifrån för 63 år sedan, år 1959.

I byn föddes fem barn under 2021. Osannolikt nog var fyra av dem födda på samma dag! De fyra väldigt jämnåriga småbarnen var två tvillingpar: Bim och Ruben Moström på Per-Ers och Ture och Harry Fogelin på Janses. Sedan har även Aron Åhlstrand på Westers, byns yngste invånare under 2021, tillkommit. Tro det eller ej, men även han föddes i april.

Byns äldste invånare är den beundransvärt idoge och till synes evigt unge Per-Lars Bertel Andersson född 1936. Invånarantalet är, om jag räknar rätt, 88 personer.

Annonssida

Välkommen att hyra vår bystuga!

För medlem i Ålbo byförening:

1 timme	25 kr
6 timmar	150 kr
12 timmar	200 kr
24 timmar	250 kr

Icke medlem

1 timme	40 kr
6 timmar	200 kr
12 timmar	250 kr
24 timmar	300 kr

Föreningar med säte i Ålbo lånar bystugan utan kostnad, dock enligt hyresvillkoren.

Owe Östlund: oweostlund@gmail.com
0706-12 88 77

Dessa företagare finns i byn:

Adam Åhlstrand –
VVS

Michael Eriksson –
Bonde

Gun Johansson –
Inredningsbutik

Kristoffer Gärder –
Trädgårdsvård

I närheten finns även:

Bengt Skoglund –
Elektriker

Anders Sedvall –
Snickare

Från vägföreningen

I vår skrapas alla vägar. Brudelsvägen kommer att grusas upp. Detta kommer att ske på våren efter tjällossning.

Årsmötet kommer att genomföras som vanligt i juni.

Jimmy Larsson, ordförande

Soldater i Ålbo

Jimmy Larsson
2021-02-13



Bondgårdarna och soldatstugorna norr om bykärnan på en karta ifrån 1718. Under senare delen av århundradet spreds placeringen av soldattorpen ut mer.

Förr i tiden var bönderna indelade i så kallade rotar, oftast med tre-fyra gårdar per rote. Inom varje rote var man tillsammans skyldig att ställa upp en soldat och tillhandahålla denne med en bostad och en bit odlingsbar jord. En rote var kopplat till ett visst soldatnummer i ett av kronans kompanier.

För Ålbo innebar detta i praktiken att man under 1600-, 1700- och 1800-talen oftast skulle ställa upp totalt fyra soldater i Överstelöjtnantens kompani (senare Färnebo kompani) som var en del av Hälsinge regemente. Dessa soldater var ofta födda i byn, eller åtminstone i socknen. Det var ett sätt för de män som inte tog över ett bondhemman efter sin far och som inte lärde sig ett hantverk, att få en möjlighet att försörja sig själv och en familj. Ibland var detta en smärtfri väg till försörjning och ibland inte, helt beroende av Sveriges tillstånd och hurvida man var i krig eller ej. Jag har sammanställt en lista på de soldater som jag kunnat finna (torde vara alla, och annars nästan alla, som någonsin varit indelta soldater i byn), bestående av 59 ordinarie soldater och ett antal reserver. Av dessa har några levt långa liv i byn med hustru och barn, och andra har fått offra sina liv för fosterlandet.

En historisk händelse som innebar en särskilt stor tragedi för Ålbos soldater var återtåget ifrån Norge i januari 1719 under Stora nordiska kriget. Erik Ersson Grip (ca 1696-1719), född på torpet Rönäs, dog av köld under marschen över fjällen. Jon Olsson Tröger (ca 1688-1719), född vid Jon-Ols, likaså. En annan ålbosoldat, Per Hammarklang (ca 1690-1739) ifrån

Söderfors, miste alla tår på den högra foten och halva fotbladet på den vänstra och fick avsked. Dessförinnan hade dessutom soldat Lars Olsson Gillberg (ca 1696-1718) dött under själva kriget.

Under Pommerska kriget, som utkämpades mot Preussen, tillfångatogs två ålbosoldater vid Tessin i Mecklenburg på hösten år 1760. Den ene var Erik Andersson Grip (1717-?), bondson född på den gård som senare flyttades ut till Finnmyra. Han sågs aldrig igen. Den andre var Per Jonsson Åhl (1716-1803), född i Flösta och bodde möjligen vid Finnmyra. Han lyckades antingen rymma eller betala sig fri, och kom tillbaka till sitt regemente i Stralsund 15 oktober 1761 efter ett knappt år i fångenskap.

En annan nämnvärd soldat var Carl Nilsson Thyr (1766-1839), vilken ansågs behärska svartmagi han tillägnat sig av en gumma i Finland och dessutom vara en så god spelman att husgeråd och möbler började dansa. Om honom finns flertalet historier att läsa. Han var troligen bosatt i ett soldattorp vid Finnmyra och var farfar till den vitt omtalade skraddarmästaren Carl Nilsson Lundberg (1834-1889), *Mästarn* kallad och bosatt vid Bendicks.

Det finns mycket mer att säga om soldater i Ålbo, men som avslutning kan jag nämna ett par reserver. Förutom de ordinarie soldaterna med soldatnummer fanns det nämligen också reserver. En sådan var bondsonen ifrån Ollas Olof Larsson (1792-1814), äldre bror till Per Larsson (1796-1867) som byggde Pellas och Anders Larsson (1803-1851) som var bonde på Ollas. Denne Olof Larsson dog i kriget mot Norge 1814. En annan var Olof Andersson Printz (1777-1809) som dog i kriget mot ryssen den 7 januari 1809. Han var far till Per Olsson (1801-1861) som byggde Per-Ols.

Boplatser i byn med namn efter soldater:

Thyrs – Johan Thyr (1826-1910)
- Ålbovägen 12.

Malms – Olof Malm (1837-1912) –
Brudelsvägen 4.

Ågrens – Olof Ågren (1861-1924) –
Ålbovägen 83.

Westers – Per Wester (1840-1931) –
Ålbovägen 63.



En av byns sista soldater, Johan Thyr (1826-1910).

Samkväm vid Kalvhaga



Hälsning från Ålbo VVO

En liten betraktelse av ordföranden för Ålbo Jaktlag eller från Ålbo Viltvårdsområde som det juridiskt heter.

Ett Viltvårdsområde består ju av både markägare och jägare och i just Ålbo är det totalt 34 medlemmar och av dessa är det 21 st som jagar och försöker bedriva viltvård. Det är de sista som vi brukar kalla jaktlaget.

I våra stadgar som markägarna en gång har bestämt står det att laget ska bestå av Ålbobor eller dess närhet så därför kommer jag nu till min betraktelse.

Jaktlaget är och förblir förhoppningsvis en del av byn Ålbo och ska på bästa sätt samverka och slipas samman med byn. I en by finns alla möjliga olika människor med olika åsikter, intressen, tro eller möjligheter men det ska innebära en kraft och styrka i stället för söndring.

Just det att jaktlaget består av grannar och bybor gör att man får en större förståelse för varandra och därmed visar varandra mera respekt.

När till exempel en jakthund springer runt i byn och jagar eller kanske ett skott smäller och man ser inom sig att det rådjur som man haft på tomten och gett mat kanske faller. Då kan man bli lite irriterad men om man då känner jägarna, byborna eller grannarna i stället för att det är några okända vet man kanske att samma människor gör allt för att vildsvinen inte ska förstöra för mycket för odlare av olika slag eller kanske att samma jägare tillbringar många timmar på kvällar och nätter för att leta rätt på trafikskadade djur osv.

På samma sätt borde vi jägare visa respekt för de som inte jagar och i möjligaste mån undvika jakt inne bland gårdarna osv.

Tiderna förändras och om man går tillbaka 30 – 40 år hade varannan gård några grisar och höns som de ibland slaktade och tog tillvara på men just djurs död kan ibland vara skrämmande för moderna människor och det får man bara inse och respektera.

Med en sådan tillväxt och framtidstro som man kan se i Ålbo idag hoppas vi att alla kan samsas och sprida lite glädje till varandra.



Med en varm hälsning från ÅLBO VVO

Genom ordförande, *Rune Ahlstrand*

En spökhistoria ifrån 1920-talets Ålbo

Jimmy Larsson 2021-03-25

Berättad av David Eklund (1911-1994), som bodde på Norrgårds (Gamla Ålbovägen 10) på 1920-talet:

Det var väl så att jag var ut och gick här i Ålbo, och jag vart väl borta till mitt i natten eller nånting sådär, och då hade de ju lagt sig här allihop hemma så jag gick direkt upp på rummet och la mig. Och det var så svart så jag såg ingenting. Men bara jag hade legat ett tag så fick jag höra nå steg utanför dörr'n där. Och det kom närmare och närmare å... å så sen fick det tag i handtaget på dörr'n, och dörr'n öppna sig, och som det alltid är i de här gamla gångjärnen så gnäller de och har sig, och sedan stod de och titta in där, men det var ju så svart så jag kunde ju inte se nånting. Till sist då så stängde de dörren och gick några steg, sen hörde jag ingenting mer. Jag somnade på natten, och jag trodde det var far som var uppe och såg till att jag hade lagt mig men jag fråga på morgonen när jag kom ned vad han gjorde oppa där men han hade inte varit upp där så att det verkade litet konstigt.

Om dä var 'en där gubben som, bond'n eller vad jag ska säga, som bodde här, om det kan vara på 1700-talet, som hängde sig och de begravde honom på en holme här ute i Dalälven så att han var hit och hälsade på och "gick igen". Det var väl så att de hade en piga här. Och hon var ju ganska ung emot hans fru, och hon var väl rätt så fin förstår jag för han börja på att ordna och greja med 'na och frun kom väl på dem nån gång såhär. Ja, det blev väl inte nå vidare bra sen dess och på det viset så gick det väl som det gick så att han hängde sig. Det ska ha varit någon gång på 1700-talet eller möjligen någon gång i början på 1800.

Den gubbe i fråga som Eklund talar om kan inte vara någon annan än Jon Jonsson (1781-1821) som var bonde på Norrgårds. I församlingens dödbok har kyrkoherden år 1821 skrivit: *Unge bonden Jon Jonsson i Ålbo – Sjelfmördad af intaget förgift och af skarprättaren i skog begravnen.* Även om ett par detaljer har förvanskats över tid så kan ingen annan komma i fråga. För Jon Jonssons eftermäles skull skall också tilläggas att delen om pigan får ses som obekräftad, men hon skall enligt berättelser ha varit ifrån Sevallbo.



Norrgårds i slutet på 1930-talet.

Vi tackar...



ICA Nära Hedesunda



Tack också ni som skänkt priser till våra aktiviteter och till alla medlemmar som kommer på aktiviteterna och håller våra traditioner vid liv.

Medlemsavgift för år 2022

100 kr/person, 200 kr/familj

BG 5626-1969

Skriv namn, telefonnummer, mailadress och gatuadress på inbetalningen.



Hedesundas sockensigill från 1656.