

ÅLBOBLADET 2020



ÅLBO BYFÖRENING ÖNSKAR ER

VÄLKOMNA TILL

ÅRSMÖTET DEN 29/3 KL 14.00

TIDNINGEN FÖR ÅLBO I HEDESUNDA
35:E ÅRGÅNGEN
ANSVARIG UTGIVARE OLLE PETTERSSON
I REDAKTIONEN ÅLBO BYFÖRENINGIS STYRELSE

Dagordning vid Ålbo Byförenings årsmöte 2020

- 1. Mötets öppnande**
- 2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning**
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Val av mötets ordförande**
- 5. Val av mötets sekreterare**
- 6. Val av 2 personer att justera dagens protokoll**
- 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året**
- 8. Ekonomisk berättelse för det gångna året**
- 9. Revisorernas berättelse för det gångna året**
- 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare**
- 11. Årets verksamhetsplan**
- 12. Val av årets ordförande**
- 13. Val av kassör till byföreningen samt bryggsektionen**
- 14. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter**
- 15. Val av ordförande i bryggsektionen**
- 16. Val av ledamot i bryggsektionen**
- 17. Val av revisor**
- 18. Val av revisorsuppleant**
- 19. Val av valberedning**
- 20. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag**
- 21. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla**
- 22. Mötet avslutas**

Ålbo byförening har under verksamhetsåret 2019 haft följande sammansättning

Byföreningen:

Ordförande	Gunnar Hållén
Sekreterare	Siv Östervall
Kassör	Mats Lundberg

Ledamöter	Olle Pettersson Jimmy Larsson
------------------	--

Suppleanter	Owe Östlund Linnea Lund
--------------------	--

Bryggsektionen:

Ordförande	Pelle Sandström
Sekreterare	Siv Östervall
Kassör	Mats Lundberg

Ledamöter	Gunnar Åhlstrand Hans Erik Fröroth
------------------	---

Revisorer	
Revisor	Lars Rydberg
Revisor suppleant	Lars Andersson

Valberedning	Lars Nordlund Mats Wendin
---------------------	--

Verksamhetsberättelse för Ålbo Byförening 2019

För Ålbo Byförening har 2019 varit ett bra år. Utvecklingen av bystugan har fortsatt enligt planerna och mer och mer känns det som att ytterligare steg har tagits!

Det har varit mycket stimulerande att se vilka möjligheter det finns att erhålla pengar via olika fonder mm. Även Gävle kommuns ytterområdessatsning har återigen visat vilket klokt beslut politikerna tog när man beslutade om den satsningen och att även förlänga densamma t.o.m. år 2022.

Styrelsen har varit samlade vid 15 tillfällen under det gångna året. Dessutom har styrelsen varit representerad i ytterområdessatsningens Hedesundagrupp vid ca 10 tillfällen under samma period.

Den 31/3 genomfördes årsmötet i Bystugan med bra deltagande och där valberedningen utan större problem fått hugade ledamöter till alla förtroendeposter. Bra jobbat valberedningen!! Engagemanget för byföreningen är starkt

Valborgsmäss firades traditionsenligt vid Kalvhaga. Ca 40 deltagare. Allsång och grillad korv höll värmen uppe hos deltagarna. Ett lotteri försåg några glada vinnare med priser skänkta från såväl ICA, GNK som Däck-Bengt m.fl.

Fiskrökningen i Kalvhaga den 15 maj lockade tyvärr få deltagare.

Gökottan firades traditionsenligt vid Olle:s kolmila i Smedsäng den 30:e maj med kolbullar, korvgrillning och kaffe! En trevlig tradition har startat!

Städning i såväl Kalvhaga som i Bystugan genomfördes under maj-juni.

Den 16 juni genomfördes den populära byvandringen genom Ålbo by. Olle och Jimmy delade med sig av historia och erfarenheter från tidigare Ålbo. Med Kaffe och bullar blev det en fin träff i bystugan efter byvandringen.

Den 29 juni var det dags för loppmarknad vid Bystugan med stort deltagande. Försäljning av grillkorv, kaffe med hembakat bröd gav också värdefulla intäkter till byföreningen! Många fina saker skänktes till föreningens egna loppis bord.

Traditionsenlig sillfest vid Kalvhaga sista helgen i juli med Egons kvartett som underhållare. Allsången var populär där de allra flesta på ett förtjänstfullt sätt höjde sina röster. Lotterier och Olle:s auktion var som vanligt underhållande! Den glödstekta sillen fick som vanligt med beröm godkänd! Även goda intäkter till byföreningens kassa!

Surströmmingsskiva genomfördes vid Bystugan den 14 september med sång och musik av gästerna.

Adventskafe, med julgröt och skinksmörgås samt lotterier avnjöts den 30 november med ca 45 gäster (full Bystuga) där Familjen Åhlstrand underhöll med stämmingsfull sång och musik.

Julgransplundringen den 12 januari startade vid grillen där det grillades skumtomtar och dracks saft. Alla barn fick ett fiskekort till fiskdammen där godiset nappade, många barn med föräldrar medverkade. Jultomten anlände efter viss väntan med den efterlängtrade påsen. Dans kring granen och mycket lek.

Ett stort TACK TILL ALLA som ställt upp och deltagit i våra aktiviteter under 2019.

Styrelsen



Julgransplundring Ålbo





Ålbo Byförening 2020

Vårens Aktiviteter:

Årsmöte vid bystugan

29/3 kl. 14.00

Valborgfirande vid Kalvhaga

30/4 kl. 19.00

Städning vid Kalvhaga/ Bystugan

10/5 kl. 10.00

Gökotta

21/5 kl. 8.00

samling vid bystugan

Byvandring

13/6 kl. 10.00

samling vid Bystugan



Loppmarknad vid Bystugan

27/6 kl. 10.00-14.00

SILLFEST !!!

25/7 kl. 17.00

Höstens aktiviteter:

Surströmmingsskiva vid Bystugan

12/9 kl. 18.00

Adventskaffe i Bystugan

28/11 kl. 16.00

Julgransplundring för alla barn

17/1 kl. 15.00

Fler aktiviteter kommer att föreslås under året,
samtliga anslås på hemsidan och på byns anslagstavlor!
Lämna gärna förslag till styrelsen.



Sillfesten i Kalvhaga 2019

Slugsen i Ålbo och hans släkt

Jimmy Larsson
2020-02-02

En bit norr om markägarna i den gamla bykärnan stod förr klungor av torp, där olika slags mer intensiva personer stundtals skapat sig rykten som opålitliga eller rentav ondskefulla. En släkt med särskilt dåligt rykte i Ålbo var Slugs. Stig Andersson ifrån Per-Lars (1920-1990) har skrivit: *Jag minns från min barndom, om det var någon ättling från den släkten, som gjorde någon mindre tilltalande handling, sades det alltid: "Han var från Slugs", så att det var inget att undra över.*

Släkten kom först till Ålbo med soldaten Johan Larsson (1733-1803) som var född i Vinnarsjö där hans far varit soldat. Johan tog värvning 19 februari 1762, men kom till Ålbo först den 7 december 1773. Han kallades först Johan Urväder, men någon gång under 1770-talet tog han sig namnet Slug. Han var bosatt vid ett soldattorp som låg ungefär vid Hörngårds (Ålbovägen 35) och gift med en soldatdotter ifrån Flösta vid namn Kerstin Ersdotter (1746-1808). Om parets levnad är inte mycket mer känt än att Johan levde ut sin ålderdom med fel på ett öga.

Allra råast i släkten var parets barnbarn Lars Ersson (1816-1892), och han får sägas vara den som gör att namnet Slug ibland nämns även i våra dagar. Den nyss nämnde Per-Lars Stig, som under sin levnadstid samlade in vittnesmål från äldre byfolk, beskrev Lars som *sannolikt den råaste och brutalaste person som bott i Ålbo under 1800- och 1900-talet*. Istället för att omnämnas med gårds- och förnamn, som till exempel Rönäs-Johan eller Matjas-Jonas, kallades han bara Slugsen. Stig funderade på *om folket med det hänsyftade till hans råhet, vilket namnet Slugs borgade för*.

Slugsen gjorde anspråk på torpet Kammars, som låg mellan Anders-Nils (Ålbovägen 49) och spruthuset, genom att hävda att änkan på torpet lovat honom det trots att hon hade flera barn som kunde ärva. Barnen motsatte sig anspråket å det starkaste och saken avhandlades på häradsrätten där barnen fick rätt efter att såväl Per-Lars bonde Per Olsson (1800-1875) som dennes son Olof Åkerlund (1833-1908) vittnat mot honom. Efter Per Olssons död kom en annan av hans söner, Simon Persson (1846-1910), en söndag i samband med gudstjänst för att besöka gravnen och såg att någon på träkorset efter orden *Här vilar...* ristat in ordet *Menedaren*. Händelsen väckte stor förargelse i Ålbo.

En annan gärning Slugsen stod för ägde rum vid bastun. En piga han hade var i bastun och underhöll elden när han passerade förbi. Slugsen stängde dörren, blockerade den och täppte till alla håligheter. Det var oerhört hett i stugan och pigan höll på att kvävas, men hon lyckades skrapa undan en del jord intill väggen där hon kunde lägga sig och andas in luft. På det sättet klarade pigan livhanken tills en annan bybo kunde rädda henne. Förutom dessa händelser var han också dömd för utomäktenskapligt umgänge, brännvinsförsäljning och slagsmål.



Vid det gröna fältet (249) i kartans norra del tog Slugs tid i byn sin början.

Slugsen lämnade också ett mer positivt avtryck i byns historia. År 1844 tog han tjänst som dräng på Janses (Ålbövägen 45). Sedan landbonden där dött gifte han sig 1846 med dennes änka och tog själv över arrendet av gården, som ägdes av Gysinge bruk. När man drog vägen förbi Janses i mitten av 1850-talet såg han till att vägbyggarna röjde bort stenar från hans åkrar för att använda till vägfyllning. Hans avgjort största bedrift var uppförandet av det ännu stående boningshuset på Janses. När någon anmärkte att han lät bygga för stort skall han ha replikerat: *När jag får hugga hur mycket timmer jag vill på bolagets skog, är jag väl dum om jag intet gör den så här stor*. Slugsen tid på Janses slutade dock inte heller lyckligt eftersom styvsönen Per Sundin (1828-1905) tog över när han nådde vuxen ålder. Sundins son Anders Löv (1860-1939) har berättat följande: *Han brände upp allt far ägde, både kläder källkar och allt, till och med bibeln*. Dessutom släppte han ned ärtor i örönen på hästarna vid Janses vilket orsakade så svåra smärtor att de behövde gå på slakt. Troligen skedde detta i slutet av 1850-talet, för Slugsen och hustrun flyttade till ett torp i byn 1858. År 1881, änklings sedan många år, lämnade han Ålbo och bodde under resten av sitt liv framme i Lurberg där han ägnade sig åt trähantverk. Bland annat tillverkade han lätta slätterharvar som var uppskattade. På hans dödsdag den 31 januari 1892 har bybor i Ålbo berättat att det vid dödsstunden samlades stora flockar med svarta fåglar utanför hans hus, och att *han med horn och bockföt hämtade Slugsen vid Lurberg och körde genom Ålbo med ett ekipage förspänt med två svarta hästar med eld som sprutade ur näsborrarna*.

Slugsen hade sex syskon som överlevde barndomen. Två av dem levde i Ålbo som vuxna. Den ene var Erik Ersson (1810-1869). Han och hans hustru var de första fast boende i Fäbos (Gysingevägen 152). Han kallades för *Fäbogubben* och var fiskare. Han beskrivs som hård och brutal i sina handlanden. Det andra syskonet i byn var system Brita Ersdotter (1821-1902) som även hon har vittnats om som brutal. Hon var gift med Olof Christiansson Linde (1815-1866) och bodde på torpet Kranzes. När maken dog 1866 sade hon att *hon blev så glad, så att hon skulle kunna sjunga ut honom på en gång*. Kanske hade detta dock mer att göra med makens sjuklighet i slutet. Hon gick till bonden Olof Åkerlund för att beställa en kista och uppgav hans längd för honom. Åkerlund sade till henne att hon måste ha tagit fel mått, men hon insisterade på att måtten stämde. När det var dags att lägga gubben i kistan så var den ändå för kort. *Var det intet det jag sade?*, sade Åkerlund då, varpå Brita svarade *Vi hugger av benen på gubben*. Historien slutade med att Åkerlund ändå skarvade kistan så att den passade.



Hässjning av hö i Ålbo. Troligen Matjas-Nils. Fotot taget 1978



2020-02-17

Ska vi inte prioritera landsbygden?

Att bo på landsbygden förefaller bli mer och mer intressant för bl.a. barnfamiljer!

Jag tror att det gäller även familjer med utflugna barn. I många storstadsområden är det svårare och svårare att kunna leva samma trygga och harmoniska liv som landsbygden fortfarande kan erbjuda.

Att bo nära naturen är i mångt och mycket ett privilegium!

Här i vår lilla by Ålbo ger Dalälven stora möjligheter till rekreation och avkoppling tack vare bl.a. vår fina bad och båtplats, och snart även en grillplats. Vi kan fiska på såväl sommar som vinter och de som vill använda skogen till jakt, bär och svampplockning har alla möjligheter till detta. Vi har allt detta inpå knuten!

Vi har också en livaktig byförening för att tillsammans få social gemenskap och möjlighet att utveckla våra sociala kompetenser! För att vi ska lyckas med detta krävs att ALLA är öppna och inser värdet i en stark bygemenskap.

Bystugan är nu uppgraderad till normal modern standard och det ger i sin tur möjlighet till meningsfull samvaro.

Det är alltså upp till byföreningens medlemmar att gemensamt verka för att utnyttja de möjligheter detta medger!

Det är också av stort värde att vi visar alla bidragsgivare att gjorda investeringar i Bystugan till fullo utnyttjas!

Vi kanske inte riktigt förstår vilka möjligheter Bystugan kan erbjuda idag?

Vi hoppas att alla medlemmar känner ansvar för detta så Bystugan får bli den samlingspunkt som avsikten och förhoppningen var när Bystugan byggdes.

Styrelsen / Gunnar

Tack till alla medlemmar och era vänner för att ni har gjort våra träffar och aktiviteter så välbesökta!

Ett extra stort tack till alla er som har skänkt priser samt till våra sponsorer:

**ICA NÄRA, ERLANDSSONS HANDELSTRÄDGÅRD,
DÄCK BENGT SAMT SANDSNÄS RESTAURANG.**



Medlemsavgift för år 2020

100:-/person,

200:-/familj

Bg 5626-1969

Skriv namn, telefon nr och adress eller mailadress på inbetalningen.

Välkommen hälsar byföreningens medlemmar!

Gå gärna in på vår hemsida för mer info om vår by.

www.albobyforening.se