

# Ålbo bladet 2010



Foto: Olle Pettersson

Tidning för Ålbo by i Hedesunda  
26 Årgången  
Ansvarig utgivare: Olle Pettersson  
I redaktionen: Ålbo byförenings Styrelse

## **DAGORDNING**

### **Vid Ålbo byförenings årsmöte**

- 1) **Årsmötets Öppnande**
- 2) **Godkännande av kallelse till mötet**
- 3) **Val av Ordförande**
- 4) **Val av Sekreterare**
- 5) **Val av Två justeringsmän**
- 6) **Verksamhetsberättelse**
- 7) **Ekonomisk berättelse**
- 8) **Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
- 9) **Fastställande av antal styrelseledamöter**
- 10) **Val av Ordförande för ett år.**
- 11) **Val av styrelseledamöter**
- 12) **Val av Nöjeskommitté**
- 13) **Val av Revisorer jämte Suppleanter**
- 14) **Val av Valberedning**
- 15) **Årsavgift för kommande år (Byföreningen)**
- 16) **Hysesavgift för Bystugan kommande år**
- 17) **Fastställande av budget och arbetsplan.**
- 18) **Brygg sektionen**
- 19) **Övriga frågor.**
- 20) **Avslutning.**

### Verksamhetsberättelse för Ålbo byförening 2009.

Styrelsen har tillsammans med nöjeskommittén och representanter för bryggsektionen varit samlad under verksamhetsåret vid tre tillfällen. Därutöver har styrelsen haft en träff med Byamännen angående frågor rörande Kalvhaga. Dessutom har det vid fler tillfällen genomförts underhandskontakter med styrelse, kommitterade, representanter för bryggsektionen och också representanter för Ålbo byamän.

Bryggsektionen har i begränsad omfattning ökat antalet båtplatser vid Kalvhaga, så att den lilla kö till båtplats som fanns nu är eliminerad. Möjligheten att öka antalet båtplatser ytterligare är nu minimal.

En ny vedbod är uppförd vid bystugan, dessutom fylld med ved, så att kostnaderna för den ökade användningen av bystugan kan hållas låga vintertid. Tack till Olle P. och Erik P.

Traditionsenligt firades sista april med stor brasa vid Kalvhaga. Ett sprakande fyrverkeri utöver älven och skönsång från ett sextiotal personer vilka också deltog i en tipspromenad där vinnarna kunde välja från ett stort prisbord.

Kristi Himmelfärdshelgen samlade ett tjugotal cyklande deltagare som trampade i väg mot hemligt mål och korvgrillning.

Vårstädningen vid Kalvhaga där det krattades och röjdes sly av ett fyrtiotal idogt arbetande deltagare.

Ålbofinten, byns egen fotbollsturnering blev detta år inställd pga. dödsfall.

Städdagen vid bystugan genomfördes med tanken att den också skulle målas, så blev inte fallet pga. den regniga sommaren. Vi tar nya tag!

Sillfesten, glödstekt sill med tillbehör, också den traditionsenlig, avnjöts med stort deltagande, i år tyvärr utan levande musik, då vädrets makter och elektriciteten till instrumenten inte gick ihop.

Adventskaffet i bystugan samlade ett trettiotal personer varav också några nya "ansikten", mycket roligt! Glögg, kaffe och saffransbröd avnjöts. Kvällen avslutades med lite lekar och stor Pizzafest.

**Ålbo Byförening**  
Perioden  
2009 01 01 2009 12 31

**Resultaträkning**

<b>Intäkter</b>		<b>Kostnader</b>	
Medlemsavgifter	6875:-	Bystugan	10186:50
Bystugan	1220:-	Aktiviteter	1952:50
Lotteri	500:-	Administration	439:-
Bryggsektionen	1350:-	Bryggsektionen	8780:-
Aktiviteter	<u>6670:-</u>	Uppvaktning	<u>200:-</u>
<b>Summa</b>	<b>16615:-</b>	<b>Summa</b>	<b>18558:-</b>
<b>Årets underskott</b>	<b><u>1943:-</u></b>		
<b>Summa tot</b>	<b>18558:-</b>		

**Balansräkning**

<b>Tillgångar</b>		<b>Eget kapital</b>	
Kassa	450:-	Eget kapital	33827:81
Bank	33377:81		
<b>Summa</b>	<b>33827:81</b>	<b>Summa</b>	<b>33827:81</b>

**Bryggsektionen 2009**

<b>Behållning vid årets början</b>	<b>7179:50</b>
Inkomster	1350:-
Utgifter	-5780:-
<b>Behållning vid årets slut</b>	<b>2749:50</b>

**Ålbo byförening har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.**

Ordförande                      Owe Östlund  
Sekreterare                      Bo Norling  
Kassör                              Ingeborg Larsson

**Övriga ledamöter**

Olle Pettersson  
Lars Rydberg  
Roland Söderberg

**Nöjeskommitté**

Lotte Gustavsson  
Anders Liljeholm  
Rose-Marie Åhlstrand  
Annika Rydberg

**Bryggsektionen**

Sammanställande/ Ordförande    Roland Söderberg  
Sekreterare                              Ola Berg  
Kassör                                      Ingeborg Larsson

**Övriga ledamöter Bryggsektionen**

Tord Åhlstrand  
Gunnar Åhlstrand

**Valberedning**

Inga-Lill Svensson  
Gudrun Pettersson

## KÄRINGMÖTET

i augusti månad 1814, som passerade med  
skogvaktare Axel Malmberg på Gysinge bruk.

Man har mig sagt om kärngar  
möta  
skall aldrig lyckas gå på jakt.  
Jag, fördomsfri, ej vördats sköta  
därom och det på minnet lagt.

Men mig en gång det verkligt  
hände,  
när jag till skogen skulle gå,  
och kosan min åt nordan ställde  
med mina hundar, båda två.

Då mötte mig en gammal stygga  
en kärning utav värsta slag.  
Få se vad lycka jag kan bygga,  
få se, få se, så tänkte jag.

\*

Jag mina hundar genast lossa',  
som sig åt skogen villigt smög  
och sökte i en sank'en mossor,  
en gammal tjäder där uppflög.

Han slog sig fast uti en fura,  
då jag mig ock försiktigt drog,  
och hur jag kröp och hur jag lura',  
kom jag i håll och bössan tog.

Jag lade an med säkert öga,  
som jag tillförne varit van.  
Men denna gången fick jag föga.  
Nå, skulle man ha hört på fan!

Ty när jag skottet skulle lossa  
och uppå trycket hastigt drog,  
så brann fängkrutet så det blossa,  
och tjädern flög långt bort i skog.

Jag harmsen där en stund stod  
stilla

och vid mig själver tänkte så:  
»Skall det så här i dag gå illa,  
så är det bäst att hemåt gå».

\*

Jag mer och mer åt nordan  
sträckte  
och undersökte marken all.  
Jag gick så länge dagen räckte  
och kom så till en fäbodvall.

Där träffa' jag en unger flicka,  
som satt och mjölkade en get.  
»Ack kära barn, du giv mig  
dricka,  
ty jag är tom och nu så het».

Men flickan hon för mig blev räd-  
der  
och sprang för tusande sin kos,  
ty som ett spöke var jag klädder,  
och flickan vacker som en ros.

Så går jag in i fäbodstugan  
i tanke att förfriskning få.  
Jag hövlig var, jag hälsa', buga',  
men hör man vad mig hände då.

En gammal kärning, lik en häxa,  
som satt där tandlös i en vrå,  
hon gav mig strax en fanders läxa,  
och bad mig laga därifrån.

»Du är en skälm, som haver  
vandra'  
att göra illa nu för mig,  
som du tillförne gjort åt anära,  
man skall snart taga fatt på dig».

»Ahå, jag tror att själva näcken  
visst alla kärngar skapat har.  
Jag borde dra dig här i bäcken  
och visa jag är ärlig karl».

Jag harmsen över bäcken vada'  
utföre till en liten äng.  
Där kröp jag in uti en lada,  
i höet gjorde jag min säng.

Min mage jag nu genast glömde  
ty sömnen all min hunger tog,  
jag fantiserade och drömde  
att jag fick skjuta fåglar nog.

\*

Jag valnade när dagen grydde  
och hade sovit ganska tungt.  
Jag genast efter vädret lydde  
och fann att det var stilla lugnt.

Strax mina hundar jag uppväckte,  
som sig till skogen villigt gav  
och liksom hjortar där kring-  
sträckte,  
men se nu blev en lyckans dag.

En tjäderkull med ungar åtta,  
som slogo sig i träden fast.  
Jag sköt, jag laddade och mätta'  
och tog dem alla i en hast.

Jag sedermera hönan locka',  
och även henne med mig tog,  
en börda, som min rygg nedbocka',  
och kändes vara tungar nog.

Men jag fick även skjuta mera,  
ty när jag kom till Björsjöns  
strand,  
så fanns där unga under flera  
dem hunden tog och bar i land.

En hare satt i en stenklyfta,  
på vilken hundarne gav skall.  
Han kom perplex — jag hann  
knappt syfta —  
men föll strax död, när skottet  
smäll.

Nu skall man tro det fresta' ryggen  
att vandra genom långan skog.  
Jag bar så tungt och slogs med  
myggen  
samt mer och mer mig hemåt  
drog.

\*

För varje steg jag mig nu fägna'  
att det begynte lida hem,  
ty det så häftigt börja' regna  
så vattnet flöt ifrån var lem.

Nu änteligen, sent omsider,  
jag Gysinge helt glader såg.  
Att äta tycktes vara tider,  
men dricka var min största häg.

Så går jag in i herrgårdsköket  
och lad' mitt villebråd i rad.  
Kökspigån, det där långa spöket,  
jag henne strax om dricka bad.

Jag fattade i stånkan stora  
som stod på bordet överfull,  
och drack så magen blev förlorad,  
med ett ord, blev båd' sjuk och  
full.

Jag kan nu aldrig än förgäta  
hur ont i magen jag nu fick.  
Jag orkade alls intet äta  
men bjöd godnatt och hemåt gick.

\*

Och till ett slut får jag betyga  
att den på jakt sig tänker gå,  
han kärngars möte bör undskygga  
så framt att han skall något få.



Kalvhaga