

Tidning för Ålbo by i
Hedesunda 19 de årgång
Ansvarig utgivare:
Olle Pettersson
I redaktionen
Ålbo byförenings styrelse.



Ålbo bladet 2003



Foto: Holger Söder

Ålbo bystuga

DAGORDNING

Vid Albo byförenings årsmöte den.....

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två jämbsteringsmän.
4. Godkännande av kallelse till mötet.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Fastställande av balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvallare.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte suppleanter.
9. Val av ordförande för ett år.
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
11. Val av revisorer jämte suppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av budget och arbetsplan.
14. Behandling av styrelsens övriga förslag.
15. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag.
16. Behandling av övriga frågor.
17. Avslutning.

Vid lämplig tidpunkt görs uppställning för kaffe.

Verksamhetsberättelse 2002.

Ålbo byförenings styrelse har under året varit samlade till styrelsemöten vid tre tillfällen. Aktiviteter i föreningens regi har varit följande.

I vanlig ordning hälsade vi våren välkommen den sista april vid kalvhaga, en stor värmande brasa, därefter ett fint fyrverkeri från bryggan. Vi var ca. 37 stycken som gick tipsstigen ner i ett vackert vårväder.

Gökotta vid kalvhaga den 9 maj. Vi var 12 personer som träffades och grillade korv i snålblåsten.

Vårstämningen vid kalvhaga genomfördes den 11./ 5.

Ca. 25 st. var vi som krattade och städade.

Ålbofinten, byns egen fotbollsturnering, ägde rum den 6 juli. Många fotbollslag och stor publik i ett vackert försommarväder.

Sillfesten blev som vanligt lyckad. Fint väder och många besökare, ca. 120 personer hade letat sig ner till Kalvhaga för att få sig en glödsteckt sill och en trevlig sammvaro, och lysstna till trubbadur Lasse Andersson.

Den 7 december var det adventskaffe i bystugan och dit kom ett 30 tal personer och lät sig väl smaka av kaffe med dopp, och lysstna till Ida Åhlstrand och Rebecka Rydbergs fiolmusik. Bystugan har varit öppen för byns ungdommar under höst vinter, där har dom spelat bordtennis och div. andra aktiviteter.

Styrelsen.

Ålbo byförening.

Ekonomisk sammanställning av verksamheten
år 2002 2003

Ingående behållning 24 mars 2002 32,779,83

Inkomster.

Intäkter från verksamhet. 11,970,16

Utgifter

Utgifter från verksamhet. 14,119,00

Utgående behållning den 15 mars 2003

Bank 29,050,85

Postgiro 493,24

Kassa 1,086,90

30,630,99

Utgående behållning. 30,630,99

Minskning av behållningen. 2,148,84

Ålbo den 15e mars 2003

Hans J Zetterberg Kassör

Registreringsby: **Ålbo**

Boplatsens namn: **Blomqvist**



Historik: Grund.

Sist boende var: Erik Eriksson Blomqvist 1860-1931.

Ur Nils Andersson anteckningar från Ålbo kan vi läsa när han och hans morfar besökte Blomqvist en gång:

Några ord om detta bristfälliga hem som jag minnes det. Det var den sista bostaden i sin dåliga klass i Ålbo vilket ej ens någon järnspis blev insatt uti, utan den öppna spisen var den enda kok- och värmekällan trots Blomqvists bosättning där till 1930 talets början. Ingen väg ledde till denna bostad utan endast en upptrampad stig från Baggbo och en från PerLars.

Det rökte ur skorstenen, så han var säkert hemma. Vi kom Vi kom fram till den låga gården med spåntak om två små rum med ett skjul framför, vilket tjänstgjorde som förstuga,

Från ett besök minns Stig Andersson: Vid stengärdesgården glesnade skogen och hans gråa hus framträdde på en kulle. med en dörr vilken fastnat i golvet i sitt halva läge.

Där var två dörrar; en till köket, en till en kammare utan eldstad. Morfar försökte öppna dörren, men den var stängd. Hur det var så hördes ljud därinne och Blomkvist öppnade genom att ta av haken på innersidan och stod då framför oss med ansiktet fullt av raklödder. Liten och spenstig i byxor och skjorta.

Till vänster om dörren fanns den mycket låga öppna spisen där brasan brann och där stog några sotiga pannor; en pannring och den trebenta kaffepannan.

I hörnet bortom spisen och mellan sängen var utrymme för ved och vattenhink. Vatten hämtade han i Baggbo.

Sängen sträckte sig till det andra hörnet i det lilla köket.

Tapeter fanns vid sängen som i det andra rummet för övrigt men illa medfarna. Vid sängen var de överklistrade med flera varv tidningar då han hade för vana att från sängen spotta ut snuset på väggen.

På väggen mot Baggbo-sidan fanns kökets lilla fönster med bord och stolar. Vid detta bord slutförde han rakningen, med vad han själv sade, en mycket vass Bengalare.

Vid nästa vägg vilken var kammarsidan stod en skänk samt hans kläder; vilka hängde på spikar på dörren till kammaren.

I taket fanns två åsar vilka takbrädorna låg på, svarta genom årtiondens nedrökning från den öppna spisen.

Detta var Blomkvists bostad, ett rum knappt 4 gånger 4 meter där han jämte 5 syskon växt upp.

Denna Blomkvist är en av de få vilka är nöjda med sitt liv, trots den armod och fattigdom han i hela sitt liv kämpat med. Hans livs glädje och höjdpunkt var att utöva sitt musikaliska kunnande på enradigt dragspel och nyckel-

harpa, Otaliga är de danser han spelat till.

Med nyckelharpa spelade han till dans en gång i Flösta. Vid hemfärden på natten var vägen glashal och han vågade ej bära nyckelharpan, med risken att falla omkull och slå sönder sin kära ägodel. Han fäste då ett snöre i den och drog den som en kälke efter sig.

Vackra vår- och sommarkvällar satt han på förstugekvisten och spelade sitt dragspel till synes för naturen. Dessa toner nådde långt, till glädje för omgivande grannar.

Han var även en god sångare, något som han ofta utövade vid rodd på sjön. Vid upprymt tillstånd hördes hans vackra röst ofta med skillingtryck.

Blomkvist var en bohem och levde för dagen utan ordnat arbete. Frågade någon honom om hjälp var hans svar:

- Vaknar jag i morron bitti, kommer jag.

Stängning av gårdesgårdar och iordningsställande av hånk till dessa, var det arbete han gillade.

Under Blomkvists sista år märktes att han var bräckt av sjukdom. Grannarna talade med honom att vistas på ålderdomshemmet, något som han ställde sig avvisande till. Men livet har sin bittra gång och han måste finna sig i det.

Den tidens kommunalpamp i Hedesunda, Anders Andersson infann sig hos Blomkvist en dag med beskedet att han måste flytta till ålderdomshemmet, då de ej kunde hava ansvar för hans vistelse i sin stuga. Blomkvist kände sin skröplighet och måste finna sig i detta erbjudande eller "ultimatum".

"Du får gå till ålderdomshemmet", yttrade Andersson, vilket Blomkvist tog mycket illa upp och tillade, "han åkte bil fast han var frisk".

Han slapp gå till ålderdomshemmet. Baggbo-Jonas skjutade honom med häst och trilla, vilket var välbehövligt då hans krafter var mycket nedsatta. Vid färden genom Ålbo by

uppmanade han Jonas att köra fort så att ingen skulle se honom, då han skämdes för sin belägenhet att måste anlita fattigvården.

Hans död kom endast efter någon månads vistelse på ålderdomshemmet. Grannarna trodde han hade kräftan, vilket är troligt, men kan inte sägas med bestämdhet då han aldrig kom under någon läkarvård.

De 40 kronor som han hade sparat räckte till begravningskostnaden.

Blomkvist hade levt ett långt och fattigt liv, men aldrig legat någon till last. Några blommor blev aldrig satt på hans grav och nu vet ingen var han ligger.

Efter hans död blev bostaden såld på auktion till Lars Andersson (Baggbo-Lasse) för 13 kronor. Timret användes till påbyggnad av gården Malms eller Lars Anders som vi nu säger.

